

## Reserapport - Lübeckresan

Den bistra vinterkylan lade sig till ro ett par dagar i december då ett morgonpiggt gäng samlades vid Ericsson i Mölndal onsdagen den 8 december för en tredagars färd till **Lübeck**. Avsikten med resan var att se den gamla stadsdelen och ta del av den berömda julmarknaden samt naturligtvis också att inhandla lämpliga drycker inför de stundande jul och nyårshelgerna. Busschauffören, en tjej, som heter ..... visade ett gott handlag med tider. Vi anlände till kaffet och de goda frallorna (ost o skinka) i **Kvibille** exakt vid den tidpunkt hon angav vid resans början! Denna goda egenskap med prediktering av ankomsttider visade hon under hela vår resa!

Efter vårt morgonkaffe fortsatte resan till **Helsingborg** där den korta båtresan över **Öresund** till **Helsingör** var 20 min, tillräcklig för att få en påtår till morgonkaffet. Vissa av deltagarna började redan där inhandla sådana varor som är lämpliga under långa bussresor (snask och karameller förstås). Även andra, mindre nyttiga, varor inhandlades!

Under bussresan från **Helsingör** ner till **Rödby** räknade vi hjortar och rådjur och de flesta av oss förundrades över den mängd med djur som fanns utmed vägen. Vid pass kl 14 åkte vi färja över till **Putgarten** och många passade på att inta en måltid på färjan. Utbudet av mat är stort med ett flertal restauranger och kaféer ombord. Denna färja har ett större utbud av varor och då resan tog ca 2 timmar kunde många julklappar införskaffas!

Vägen mellan **Putgarten** och **Lübeck** var kort och ganska snabbt var vi framme vid det förbeställda hotellet "**Zum Ratsherrn**". Hotellet visade sig ligga nära den gamla stadsdelen av **Lübeck** och det var inte allt för långt för att använda apostlahästarna för att besöka stadens centrum. Under kvällen fyllde vi hotellets restaurang och intog en god middag med soppa, varmrätt och dessert. Vissa av stamgästerna såg något konfunderade ut när lokalen fylldes av högtalande svenskar! Natten var god och tyst, hotellet låg på en tvårgata till en stor genomfartsled och dess trafik hördes inte.

Torsdagsmorgonen började med en riklig och god frukost. Innan avresan inväntades en svensk guide som ledde en bussrundtur kring den gamla staden. Guidandet fortsatte med en promenad i de väsentliga delarna av staden och slutade alldeles intill julmarknaden och det berömda "Marsipanhuset". Många av oss drack kaffe och åt bakelse i det berömda huset. Därefter gick vi omkring på egen hand i alla affärer (kanske inte riktigt alla). Julmarknaden är enormt stor och innehållsrik. Det visade sig att stadsvandringar ger motion som i sin tur genererar hunger varför man träffades på olika matställen. Ett populärt ställe var den gamla sjömansresturangen "**Schiffegesellschaft**" som är från 1500-talet. Kvällens middag intogs på hotellet varvid stamgästerna flyttades till avlägsna delar av restaurangen så att det svenska sällskapet kunde inta måltiden tillsammans! Trerättersmiddagen var utmärkt och i tysk stil med flera sorters kål och fläskkött.

Fredagen inleddes på samma sätt som torsdagen med en utmärkt frukost. Alla såg därefter fram mot det stora julhandlandet!. Busschaufförskan körde med fart och ackuratess till **Heiligenhafen** och parkerade smart intill den stora buteljaffären. Köerna i affären var långa intill de eftertraktade varorna men efter drygt en timma började lastningen på bussen. Det fanns lite, mycket lite, stuvningsutrymme kvar när allt var lastat. Som tur var behövdes inte reservutrymmet (en liggplats för chaufförer ).

Hemresan gick utmärkt med de båda färjeöverfarterna. Handlandet på färjorna var numera ganska tamt! De flesta såg fram mot det stundande julbordet i **Erikslund**. Julbordet var rikt på alla rätter som skall finnas och alla blev mätta och belåtna.

Resan avslutades vid Ericsson i Mölndal med avlastning och det konstaterades att all last var intakt!

Bra resa med ett enastående väder, god planering samt välfyllda väskor Tack styrelsen och alla medresenärer för en trevlig Lübeckresa!