

Reserapport – Skåne 29-30 augusti 2018

Återigen samlades ett troget gäng för att resa söderut. Vilket i och för sig var anmärkningsvärt med tanke på den heta sommar som förevarit. Mera troligt hade ju varit att många ville resa norrut. Men å andra sidan har det ju varit lika varmt i Norrland!

Som vanligt var det **Gunnar** som körde oss, polisen som bara tar ledigt för att köra oss och andra kända människor. Utöver att vara polis och busschaufför ägnar han mycket tid åt sina fyra sportande barn, så hävdade han att han har egen fritid! Tro det om ni vill!

Med tanke på den arla morgonstunden såg många fram emot stoppet vid **Kvibille Vårdshus** med kaffe o smörgås. Dessutom blev vi underhållna av innehavaren som lovade att fortsätta sin berättelse då vi återkom för middag dagen efter.

Så småningom kom vi fram till **Ängelholms stadshus** där vi steg ombord i passagerarbåten "**Laxen II**" som tog oss utmed **Rönne Å** till **Skälderviken**. En trevlig och fin båtresa med många (många) tjugiga strandtomter.

Lunchen intogs på "**Tunneberga Vårdshus**" och bestod av plattfisk. På en fråga vad för slags plattfisk det var kom svaret: Platt fisk! Vi som kommer från västkusten vet att det finns flera sorters plattfisk, men i Skåne är plattfisk=Rödspätta! Nu vet vi det!

Nu vidare till "**Svarta Bergen**" där man brutit **Diabas** och fortfarande bryter i ett nytt brott. Det gamla som vi besökte var ca 900 meter långt, 75 meter brett och 90 meter djupt och var helt svart men vattenfyllt. Vid Samlingsplatsen fanns ett antal verk i form av statyer, alla av svart diabas. Brytningen av diabas har varit mycket lönsam enär 1 kubikmeter kostar ca 40000 SEK! Man lär med åren, vi som kommer från Västergötland trodde att diabas var något som bara fanns på Västgötabergens toppar och skyddade bergen från istidens isbergsmalning. Vidare till **Kullaro**, affären där ett troget par utformat ett antal olika konstverk av diabas från små ringar, halsband till större skålar och bord. Liten kommers, då flera köpte smycken av diabas.

Dagen avslutades med en god middag på "**Quality Hotel Grand**" i Kristianstad **Andra dagen** hade vi en alldeles egen guide som målande berättade för os om sin ungdomstid i Kristianstad med omnejd bl.a. om den vildväxande pepparrotten vid stadens utkant och att Sveriges lägsta punkt, -2,8 meter under havsnivån. Den fanns i närheten men bestod endast en skylt och lite gräs att se på, vilket vi avstod ifrån.

Besöket på **Åhus glashytta** var en överraskning! Allt var våldsamt dyrt! En liten, liten pippi kostade 450 SEK! Det mesta var oerhört fint, men var det någon som köpte något? Hur besöker man ett vattenrike? Jo, man åker buss till ett nybyggt hus som designats för att stå i vatten. Vattenrike är någonting nytt som formats så att Kristianstad med omnejd ej skall översvämmas då vattentillförsel är stor via **Helge Å**. Ett intressant föredrag om detta gavs vid **Vattenrikets Naturrum**.

På vägen hemåt stannade vi vid **Wanås slott** och fick en kort guidning om diverse konstnärer som lämnat avtryck i omgivningarna. Bl a så fick vi beskåda ett "hus" som bestod av stommar som klätts med rött garn. Detta hade designats av en berömd japanska som låtit ett antal skolklasser stå för garnklädnaden. Flera av oss kanske förstår sig på denna typ av konst, dock inte skribenten.

Resan avslutades på **Kvibille Vårdshus** med en god middag. Värden höll som utlovats dagen innan, ett tal om vad som försiggåtts på gamla dagar på vårdshuset i form av dryckes-vanor. Så mycket brännvin gick åt, så mycket att det egna bränneriet inte förslog utan köp från hela traktens brännerier behövdes. Dessbättre gick det inte så mycket brännvin åt under vår middag, trots att värden lärde os flera nya snapsvisor.

En mycket trevlig resa och tack till styrelsen som ordnat det hela. Speciellt tack till den Kristianstadfödde guiden **Lars Myrbäck**.

Mvh/Svante Jonzon